

Vraag het aan Morya



Kijk wat je kan betekenen voor zij die het moeilijk hebben

“Deze aarde is een mooie plaats om te leven, probeer te zien dat het in werkelijkheid zo is. Weet dat er een grote genade is voor mensen. Je hoeft dus niet alleen met je karma bezig te zijn of met je moeilijkheden, je kan en mag ook gelukkig zijn.

Er is een genade, er is een kracht die jou steunt om alles te vinden wat je nodig hebt. Een kracht die verder gaat dan deze aarde.

Ga niet vluchten van deze aarde. Integendeel, durf je te engageren en durf samen te leven met mensen, ook al hebben ze het moeilijk. Keer je niet af van je broers en zussen die het moeilijk hebben, maar kijk wat je voor hen kan betekenen.

Dat wil niet zeggen dat je veel moet doen, het wil wel zeggen dat je eerlijk moet staan tegenover hen. Eerlijkheid is een kracht, het is een heerlijke kracht om vanuit te leven.”

A handwritten signature in dark red ink, reading 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen”
((uit hoofdstuk 5: ‘Het wordt een moeilijke tijd’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 451

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


